

דבר העורכת

ד"ר ג'נאן פראג' פלאח

אני גאה להציג את הגיליון הראשון של כתב העת מיגדר שלום ורב תרבותיות. לאחרונה אנו עדים להתפתחות מחלקות וחוגים למגדר באוניברסיטאות ובמכללות בארץ ובעולם, וכתוצאה מכך המחקר האקדמי בנושאי מגדר שונים, תפס תאוצה אדירה. כתבי עת בנושאי פמיניזם ומגדר יצאו לאור בכל רחבי העולם. השילוב בין מגדר ושלום הינו ייחודי ונדיר בתחום המחקר המדעי.

כמו כן התפתחו חוגים אקדמאים ומחקרים רבים בנושא רב תרבותיות שלום וישוב סכסוכים.

קורסי "רב תרבותיות" הפכו לקורסי חובה במוסדות אקדמיים רבים.

כתב העת הזה יתמקד בנושא המיגדר או השלום או הרב תרבותיות או בשלושת הנושאים יחד כל גיליון יתמקד בנושא מסוים.

הגיליון הנוכחי כולל מאמרים עיוניים המתמקדים בנושא מיגדר ובמחקרים שונים הקשורים בנשים בתרבויות שונות, על כן גיליון זה מהווה תרומה חשובה להעשרת הידע בתחום המיגדר בכלל, בחקר קבוצות דתיות ואיתניות בפרט ובשילוב בין תחומי המחקר.

בגיליון ארבעה מאמרים עיוניים הקשורים לשילוב בין מיגדר, היסטוריה, ספרות קרימינולוגיה סוציולוגיה ורפואה.

במאמרה של ד"ר יוליה שוורצמן " **היחס לנבואת נשים במקורות היהודיים המסורתיים**"

מאז ומתמיד הדירה היהדות את הנשים מהזירה הציבורית. יוצאת מן הכלל מבחינה זו

היא הנבואה, תופעה ציבורית מובהקת. התורה מדברת על שלוש נביאות (מרים, דבורה וחולדה)

שאליהן הוסיפו החכמים עוד ארבע נביאות (שרה, חנה, אביגיל ואסתר). אף שמקובלת על כל

הפרשנים המסורת בדבר קיומן של נביאות, לא פעם הפרשנים מתקשים לקבל את המנהיגות

הרוחנית של נשים אלה ומחפשים דרכים פרשניות שינמיכו את קומתן ואת עוז רוחן. המאמר

עוסק ביחס המקורות המסורתיים לנבואת נשים החל מתקופת חז"ל עבור דרך הגות ימי הביניים

בכלל וההגות הפילוסופית בפרט, וכלה בפרשנים של מאתיים השנים האחרונות. בחינת החומרים

מראה שאין אחידות בדעותיהם של הפרשנים ולצד דעות ביקורתיות ואף מזלזלות נשמעים

במקורות דברי הערצה ושבח.

ובמאמרה של ד"ר רינה וסרמן " ניתוח הפעילות של בתי הספר האורתודוקסים הרוסיים

בפלשתנה וסוריה (לבנון) בתחילת שנות ה-90 של המאה ה-19: היבטים סוציאליים ומגדריים.

בסקירה של הנתונים שפורסמו בדיווחים ה-19 במאה ה-19 הידרדר מצבה הבינלאומי של האימפריה

העות'מאנית. המעצמות: בריטניה, רוסיה ואוסטרו-הונגריה סייעו לשלטונות העות'מאניים

בהתמודדות עם כוחות צבא של שליט מצריים מוחמד עלי בארץ ישראל וסוריה. - סיוע לעלייה

לרגל לארץ הקודש.

בשנת 1882 החליטו השלטונות של רוסיה הצארית לייסד את

החברה הארץ-ישראלית הפרבוסלבית הקיסרית (Imperial Orthodox Palestine Society), IOPS). הפעילות של ארגון זה התמקדה ב- : - סיוע לעלייה לרגל לארץ הקודש. - פיתוח מדעי המזרחנות. - שיתוף פעולה הומניטרי עם עמי המזרח התיכון.

שיתוף פעולה הומניטרי של IOPS עם האוכלוסייה הערבית המקומית בארץ ישראל וסוריה בראש וראשונה בא לידי ביטוי בהקמת רשת בתי הספר היסודיים בפריסה רחבה לילדים של ד"ר דבורה לרנר דדי במאמרה " בחינת תפיסת דימוי גוף בקרב אנשים עם בצקת לימפתית" כותבת שהלימפאדמה הינה מחלה קשה ובעלת השלכות משמעותיות בעיקר נשים שסובלות ממנה, כגון התמודדות עם המראה החיצוני והשפעות פסיכולוגיות שליליות בקרב מבוגרות. ייתכן שהדרך שבה אנשים מתמודדים עם השלכות אלה קשורה לתפיסה של דימוי גופם.

ספרה של הסופרת עינת ליפשיץ שם טוב

"מעטה של צניעות", הוא סיפור על אישה צעירה ואמיצה שבחרת לציית לליבה ומסרבת להיכנע לחוקים של הקהילה בה גדלה וחיה.

ד"ר ג'נאן פראג' פלאח